

DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Terug naar Pniël, en : mooi-weer-profeten, slecht-weer-profeten en weer-profeten (1996)

TERUG NAAR PNIËL - EVANGELISATIE IN DE KERKEN

Zo spreekt de Heere : ‘Ga dieper toetsen. Leer te toetsen. Uw religie is door en door verrot ! Uw kerken stinken ! En velen willen het niet horen, want zij leven in Laodicea. Ik roep u wederom op tot bekering !’

De Heere wederstaat de hoogmoedigen. Deze wereld is vol van hoogmoed. Er valt helemaal niks te vieren. God klaagde er al over in het boek Amos, het vijfde hoofdstuk. God haatte de feesten van de mensen. God wilde gerechtigheid zien. Allen zijn ze snel om hun afgoden te vereren en snel om bloed te vergieten, zonder schaamte. Ook al hebben ze de mond vol met God, het is een goddeloze wereld, volledig afgedwaald. De afstand tussen God en mens is langer dan de mens gewoonlijks denkt. Karl Barth waarschuwde er al voor, en ook F. Mallan, tegen de zelfoverschatting.

Jeremia werd ook apart gezet, ver weg van de menselijke feesten. En de mensen klagen erover : ‘Doe toch lekker mee.’ De natuur van God is geen meeloper of meeprater, maar een tegenstander. Wij moeten de zonde wederstaan. God wederstaat de zonde, de hoogmoed. Dat is wat de natuur van God bovenal is. God is een vijand van de mens, en beschouwt de mens als vijand. Wie een vriend is van de wereld is een vijand van God. Laat de mens zich niet voor de gek houden, ook de kerkelijke mens niet. Het zijn veelal wereldse kerken. De woorden van Paulus aan Timotheüs zijn in vervulling

gegaan. God klaagt de mens aan. God’s natuur is bovenal die van een aanklager. God klaagt de zonde aan, en klaagt over de zonde. De Heere verwoest de zonde, en het aangewezen pad is maar smal, en de poort eng. Zowel in de oude als nieuwe bijbel heeft de Heere vele namen. In het boek Openbaring werden de nieuwe namen ook aangekondigd. Ongeletterde letterslaven raken al snel in paniek als ze andere namen horen dan wat hen geleerd is. Ze kennen de oude bijbel niet, de grondteksten niet, zijn vreemd van voortgaande openbaring, maar kennen alleen de kerkelijke leer hen overgedragen.

Ledeboer en Bakker waren profeten voor de bevindelijk-gereformeerden, zoals John Wimber dat was voor de evangelisch-charismatischen. Het liep aan elkaar parallel. De eeuwig evangelie gemeente stond open voor voortgaande openbaring, want er moest opgegaan worden tot het boek des levens, tot het eeuwig evangelie, tot de hemelse boeken die ontzegeld moesten worden. Er zouden nieuwe namen komen, zoals de oude bijbel voorspelde in Openbaring en Daniël. Maar de ongeletterde letterslaven, veelal leken, zijn onder de geest van versimpeling. Zij hebben alles tot object gemaakt, en hebben die objecten ook beveiligd met hun alarmen. Daar verdienen ze aan.

De oude bijbel stelde dat het volk aangesproken zou worden door een vreemd volk met een vreemde tongval met het Woord des Heeren, en nog zouden ze niet luisteren. (Jesaja 28, 1 Korintiërs 14) De mens wil graag alles onder controle houden en alles bepalen,

maar de Heere moet de mens besturen. Oh, de leiding des Heeren is zo belangrijk, en deze leidt tot vreemde gebieden, waar de mens niks van afweet en geen vleselijke houvast meer heeft.

Wij mogen het vreemde niet zomaar aannemen, maar ook niet zomaar verwerpen, maar alles toetsen. Daarom moest Jakob naar Pniël om met de Heere te worstelen. De vreze des Heeren neemt niets zomaar aan en wijst niets zomaar af, maar onderzoekt het en toetst het. Kuyper stelde dat we het Pniël moeten doorleven, dat we moeten roepen en smeken tot de Heere, en we moeten met de Heere worstelen, en we moeten Pniël bewenen, en de Heere zal onze ziel in de wolken opnemen. We moeten in Pniël het pad des Heeren ontdekken, stelt Kuyper. We moeten hier deel hebben aan het lijden des Heeren, het doorleven. (De Heraut, 14/6, 1891)

We moeten dieper de wildernissen van Pniël ingaan, tot het voortijdse Pniël. Dat staat niet los van de worsteling van Afrika, dat staat niet los van de strijd tegen het kolonisme. Het lijden des Heeren is het lijden van Afrika. Daarom spreekt de nieuwe bijbel ook over Kenia als de eerste mens, de eerdere Eva, zoals er in de grondteksten van de oude bijbel ook over een eerdere Eva werd gesproken, want er waren meerdere scheppingen in het begin van het boek Genesis. Het is een bevel des Heeren dat daarover gesproken wordt, anders kunnen we niet verder. We hebben het Woord des Heeren nodig, de ontzegeling van het Woord des Heeren, want dat is wat het Woord des Heeren

is. Dat moeten we doorleven. We moeten de namen van God in de oude bijbel doorleven, zoals ook van de nieuwe bijbel, want in de tijden van de oude bijbel waren de mensen aan veel dingen nog niet toe. Het gaat niet om de namen op zich, maar om de betekenis, de principes. Het moet gepredikt worden als het eeuwig evangelie om die onoverbruggelijke put tussen God en mens te overbruggen.

Geliefden, we moeten klaar komen met het Afrika geheimenis. Daar heb ik dromen over gehad. Als wij Afrika niet voelen en begrijpen dan begrijpen we de Heere ook niet. God's heilsplan gaat niet buiten Afrika om.

Ik ken de tegenwerkingen van de zonde, van het vlees. Dat zie je overal om je heen, ook de weerstand tegen het opgeven van het vlees eten. 'Ja,' zegt men dan. 'Petrus had een visioen van 'Slacht en eet'. De dieren waren niet meer onrein.'

Beste mensen, als u met de oude bijbel komt aanzetten, lees het dan graag wel in de context. De oude bijbel wordt vaak gebruikt om misdaden mee te rechtvaardigen, ook het vlees eten. De oude bijbel in verkeerde handen is levensgevaarlijk. Ik wil er op wijzen dat Tel Aviv de vegetarische hoofdstad van de wereld is, juist omdat de Israëlieten de taal van de oude bijbel kennen. Zij weten wat het betekent, zij nemen het niet letterlijk. Zij weten dat het gelijkenissen en geheimenissen zijn.

Nu, het verhaal van Petrus en de dieren ligt er dik bovenop. Zelfs Petrus wist dat het een diepere betekenis had, en was daarover aan het nadenken, wat het zou kunnen zijn. Hij nam het niet als een dwaas letterlijk. Hij was ervan in verwarring en twijfel. Verderop lezen wij het antwoord. Hij kwam in contact met een ander volk, en de betekenis van het visioen was dat hij dat andere, vreemde volk niet als onrein mocht beschouwen. Zo is dat ook met het boek

des levens met vreemde volken en vreemde namen die de moderne mens niet kent. Paulus wees erop dat door het vreemde volk de Heere zou spreken, door een vreemde tongval. Ook Petrus werd daar dus op gewezen door zijn visioen. Maar de westerse mens nam het letterlijk, en ging de dieren kras om hen heen slachten, allemaal voor de markt. Het ging dwars tegen het jachtsbevel van Noach in, die de jacht moest openen op de zonde, niet op vlees en bloed. Ook Paulus herinnerde de mens hieraan. God wil geen slachtoffers zien, maar we moeten de runderen van onze lippen offeren. Natuurlijk is dat beeldspraak. De mens mag niet voorwerpelijk met de oude bijbel omgaan, maar moet er voorwaardelijk en onderwerpelijk mee omgaan. Dat is wat het bevindelijk-gereformeerde is. Dat is ook wat de zwaardere hoek binnen de evangelisch-charismatische beweging is, want de lichtere hoek is ten onder gegaan aan materialisme, en verschillende vertakkingen van de lichtere hoek zijn in het welvaarts-evangelie verstrikt geraakt. Het gaat om dure kleren, dure etentjes, dure auto's, enz. Zij dienen de god van de buik. Ze zijn wars van diepgaande educatie, van diepgaande exegese. Ze willen het simpel houden, oppervlakkig, opdat het overeenstemt met hun materialistische lusten. Voor hen is het bevel wat Kaïn kreeg : strijdt tegen de zonde, heers over de zonde, want de zonde staat als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat. In Ezau en Ahn (David) werd dit bevel vervuld, en in Jezus die het vlees aan het kruis nagelde. Zo was er een weg tot het vreemde volk, terug tot Afrika. Afrika is des Heeren. In Genesis lezen we over het paradijs als Afrikaans gebied. Zo is dat ook in de nieuwe bijbel.

Nu, het scheppingsverhaal van de oude bijbel en het scheppingsverhaal van Kenia stemmen met elkaar overeen. Zou de Heere niet spreken tot de natuurliefhebbers ? Hebben zij de rijke westerlingen daarvoor nodig ? De rijken

wanen zich het uitverkoren volk, en kijken neer op de sobere, primitieve volkeren. Het is pure dwaasheid. Het Woord des Heeren is ook bij de Afrikanen te vinden.

Ra moest door de onderwereld tot West gaan, tot de hallen van Maat, de geboden des Heeren, wat in het hebreuws de tora is, en in het aramees de namos (name), oftewel de zingeving. Zijn tocht tot het westen is terug tot de moeder bron, oftewel tot westelijk Afrika, waar de geboden des Heeren Iwa worden genoemd, als de wortels van Maat. Het Egyptische heeft namelijk diepere Afrikaanse wortels, waar de nieuwe bijbel ook op wijst. Iwa betekent karakter in het Yoruba. Het is nauwverbonden aan Ewa, wat ook een andere uitspraak is van de naam Eva. In het Hebreuws is zij Havah of Hawah, Ewa, de moeder der levenden. Zij was dus verbonden aan de geboden des Heeren, en diende de man te leiden, als een hulp. Het is ook een bijbelboek in de nieuwe bijbel. Iwa of Ewa is zoals God zich manifesteerde, als richtsnoer. Op het smalle pad is Zij de leidsraad. Laten we beseffen dat in de leer van Calvijn God allereerst als Moeder kwam, en de mensheid wilde Haar niet. De mens wilde niet onderworpen zijn aan God's geboden, maar wilde eigen geboden maken. Ook het zoonschap wat toen werd gezonden aanvaardden ze niet. Ze kruisigden hem, maar maakten het toen tot een voorwerp, opdat ze hun eigen regeringen konden opstellen.

In Duizen 28 is Nakas de voorwaardelijkheid, de wachter van de geestelijke oorlogsvoering. Nakas is de geboden van de tucht, opdat de mens niet in overmoed en overmaat terecht zou komen. In Kenia is God genaamd Ngai, ook weer terugwijzende op Niger in West-Afrika, en op de Nakas. Niger werd in 1960 onafhankelijk van de Franse kolonisten.

Ook torah is in principe gewoon een afgeleide van het Nigers-Songhais

woord 'tooru', de wateren van het paradijs, de rivieren van de hemel. Zij zijn ook de kinderen van de rivier.

Zo spreekt de Heere : 'Door de afzettingen van geestelijke alcohol in de lichtere hedonistische kerken ontstond er een stof genaamd 'broom', als een soort geestelijke cement van het vlees, wat zich voornamelijk in mannen is gaan ophopen ter bevestiging en instandhouding van de patriarchie. Als iemand zich dan daarvan bekeert is het een proces van lange tijden waarin het broom dan weer afgebouwd dient te worden.'

Het is hetzelfde als wanneer iemand stopt met alcoholische dranken te drinken, zijn lichaam dan al zwaar verziekt en vergiftigd kan zijn. Wat een mens zaait zal een mens oogsten. Laten we daarom deze waarschuwing van de Heere in acht nemen.

We zien het verschrikkelijke gevolg van de zondeval in de Hollywood branden. Hollywood heeft zoveel van Afrika gestolen en onder bewaking gehouden, maar nu stroomt het terug naar Afrika. Er zijn nu poorten geopend in de geestelijke wereld. De mens kan nu terug naar Afrika. We zagen de val van verschillende dictators snel achter elkaar als in een biljartspel, waarover we al eerder gesproken hebben, zoals de val van het geestelijke dictatoriale bewind in Syrië en Suriname. Ook heeft dit effect in Noord Amerika. Het is de bevrijding van Afrika.

In 1960 werd Mali onafhankelijk. De geest van Frankrijk werd verslagen, van Saturnus. Het is van belang te kijken hoe de Afrikaanse wortels van Egypte en Israel lopen, hoe diep ze gaan, waar ze naartoe leiden, opdat we de context gaan zien en de nuance. Deze bronnen lopen terug tot de voortijdse verhoudingen. Ook in Mali, in de Bamana mythologie, is N'g'l, Ngala (vgl. Nagai, Niger) het opperwezen. Nyama (Name) is de geestelijke

levensbron. Namos in het Aramees is de geboden, de zingeving, of geestelijke zintuigen, wat daar uit voort is gekomen. Egyptisch is de moeder taal van het Aramees, en het Zuidelijkere en Westelijkere Afrikaans is de moedertaal van het Egyptisch.

Ik had een droom dat ik in Mali was. Moeder Mali bracht een geestelijke zondvloed die over de gehele wereld ging. De zee brak door. Daarna had ik een droom dat ik ergens in een huis in Mali was, en boven de kachel was een schilderij van een man die met een spookachtige stem (een beetje Eric Woolfson-achtige stem van de Alan Parson band) sprak : 'Come fornicate with us.' Oftewel : 'Kom met ons hoereren.' Het is de geest van Mali die tegen Moeder Mali ingaat. Zeg 'nee' tegen deze geest. Deze geest genaamd Zigma is overal om de uitverkorenen te verleiden. Geef niet toe. Ook niet als deze geest je onder druk zet. Het is een familiale geest, die door de families heenwerkt.

Wat wil deze geest ? Dat je lekker meedoet met het vlees eten van de onschuldigen, in plaats van tegen het zondige vlees te strijden en de vleselijke werken af te doen.

Zo spreekt de Heere : 'Ga dieper toetsen. Leer te toetsen. Uw religie is door en door verrot ! Uw kerken stinken ! En velen willen het niet horen, want zij leven in Laodicea. Ik roep u wederom op tot bekering !'

Deze geesten moet de mens ontmaskeren en overwinnen :

het broom, oftewel alcoholisch sediment, van de geest van Jupiter, de geest van Saturnus, en de geest van Neptunes. Het is het cement waarvan het zondige vlees is opgebouwd. Breek het af ! Stop met goedpraten ! Kom tot bezinning ! Dat is een oproep en bevel des Heeren. Sluimer niet meer, maar

wees nuchter en waakzaam. De toorn des Heeren komt tegen de zonde en de hoogmoed, en de toorn des Heeren zet de profeten apart. Negeer God's roepstem dan niet. Negeer het kloppen des Heeren op uw hart niet. De Heere zal niet onschuldig houden hen die zich tijdens de plagen nog niet bekeren. De Heere Heere is een strijder tegen de zonde en hoogmoed van deze tijd, tegen de afdwalingen en afleidingen, de boze verleidingen. De dagen zijn boos, geliefden. Komt tot ontwaking. Voeg uzelf aan de kant van de Heere. Ga die onoverbruggelijke put over die tussen God en mens ligt. De Heere zal u tegemoet komen als u van de Heere wil leren. Kom daarvoor tot de voorwaardelijkheid en onderwerpelijkheid des Heeren, tot de verbandelijkheid, en leg alle oppervlakkige voorwerpelijkheid af.

Treuzel niet langer, oh volk, maar voeg u bij de nieuwe doleantie. Er is een nieuwe uittocht, die dieper de wildernis in zal gaan, terug tot Pniël.

MOOI-WEER-PROFETEN, SLECHT-WEER-PROFETEN EN WEER-PROFETEN (1996)

Ontdek Gods Woede en Haat over de zonde. Leer te delen in Zijn Grimmigheid. Oordeelsprofeten alleen voor het oude testament ? Wij vinden dat nergens terug. En erger nog : In Openbaring lezen we dat God allereerst terug gaat komen om te oordelen. Mozes, Elia en Jozua, die toch al bekend staan als keiharde profeten zullen lieverdjes zijn vergeleken met de oordeels-profeten die nu in de maak zijn. Openbaringen 11 laat zien wat de eindtijd-profeten zullen doen: water in bloed veranderen. De hemels sluiten en een ieder die tegen hen ingaat verteren door Hemels vuur. Ezechiël 9 zegt dat er doden gaan vallen in het huis van God !

Oordeelsprofeten alleen in het Oude Testament ? Wij dachten het toch niet. Ontdek Gods Woede en Haat over de zonde - De Oordeelsprofeten van de Eindtijd.

De kern van iemands wezen is zijn woede en haat. Aan z'n liefde kun je het niet zien, want misschien heeft hij meerdere liefdes.

Er zijn van die mensen die hebben alles lief. Ze hebben het hele leven lief. Van dat soort mensen kunnen we nooit hoogte krijgen. Het doet God niet zoveel als wij tegen Hem zeggen dat we van Hem houden. Want we kunnen van meerdere dingen houden. Neen, Hij is meer geïnteresseerd in hetgeen dat we haten en verafschuwen. Als een man tegen z'n vrouw zegt: 'Oh, ik houd van je,' terwijl hij er meerdere vrouwen op nahoud, dan walgt die vrouw van z'n liefde. Zo'n vrouw zou meer gediend worden als haar man zou zeggen: 'Ik haat overspel. Ik haat echtbreuk. Ik walg ervan.'

God zit in een tweestrijd. Hij haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Toch zend Hij Zijn vloek over de zondaar. Waarom? Om de zondaar met het grootste geweld los te rukken van zijn zonde. Dat is de enigste manier met mensen die in zonde vastgegroeid zijn.

Willen wij ook delen in Gods Woede en Haat ? Willen we ons leven geven en inzetten om datgene wat hij haat en waarvan Hij walgt kapot te maken? Dat is echte vriendschap ! De profeten van de tijd van de Bijbel leefden met die toorn en wraak van God in hun hart ! Willen wij werkelijk voor God vechten ? Echte vrienden staan op de bres voor elkaar, en slaan de vijanden van elkaar weg !

Ik vroeg aan de Heer om Zijn woede te laten zien. Hij liet me er direct een glimp van zien. Ik deelde in Zijn woede

en ik walgde. Hij zei toen: 'Vecht voor Me !' Ik ervoer dat God in me op kwam zetten met Zijn vloek. Ik moest de vervloekingen in het Oude en Nieuwe Testament proclameren. Ik ervoer grote schoonmaak en verlichting in de hemelse gewesten. datgene waar ik van tevoren niet over walgde en toornde, terwijl het toch verkeerd was, daar kreeg ik nu een enorme verbolgenheid over ! Het ging me door merg en been. Ik werd boos op de zonde. Heel boos.

Ik hoor wel veel gepraat over het gedoopt worden in vreugde en blijdschap en in allerlei zoetsappige dingen, maar ik hoor nooit dat we gedoopt moeten worden in grimmigheid en toorn, terwijl dat wel zo duidelijk in de Bijbel staat ! We moeten gedoopt worden met Geest en Vuur. Maar dat vuur is niet een gezellig knetterend openhaard-vuurtje waarbij vrolijke liederen worden gezongen en waarbij kip met patat wordt gegeten. Neen. Het is een Vuur van Gods Gramschap en Wraak, een Vuur waarin je de Woede van God ontmoet en waarbij niets kan staan voor Zijn Aangezicht ! De Bijbel is een boek van vervloekingen ! Van scheldpartijen en bespottingen ! Hiervanuit straalt een enorme Tederheid, die we dan ook volop in Gods Woord mogen beleven.

Wij moeten de duivel niet als een gentle-man behandelen. De zonde is geen prins die we netjes en eervol moeten behandelen. We moeten hem de huid vol schelden en direct laten struikelen als hij binnenkomt.

Nu gaat er nogal eens de kreet rond dat Nieuw-Testamentische profeten geen oordeelsprofeten zijn. Deze gedachte is mij vreemd. Het heeft geen enkele Bijbelse grond. Kijk eens naar Petrus die twee bedrieglijke naam-christenen dood liet neervallen. Kijk eens naar Johannes de Doper die sommigen weigerde te dopen en ze voor adderengebroed uitschold. En kijk eens naar Jezus die met een zweep de tempel

binnenkwam en alle geldwissellarijen en handelszaken de ruimte uitzweepte. Zijn we soms blind voor deze dingen ?

Als er ooit oordeelsprofeten nodig zijn, dan is dat wel vandaag de dag. Openbaringen 11 laat zien wat de eindtijd-profeten zullen doen: water in bloed veranderen. De hemels sluiten en een ieder die tegen hen ingaat verteren door Hemels vuur.

In Openbaring lezen we dat God allereerst terug gaat komen om te oordelen. Ezechiël 9 zegt dat God begint in en rondom de tempel, daar waar de oudsten en leiders van godsdienstigen zich bevinden. Hij komt als eerste terug om 'het paleis van de hogepriester' te oordelen (Joh. 18 : 12-27). Alle Anassen en Kajafassen zullen aangepakt worden, tot tucht of tot vernietiging. Gods Toorn begint te vuren in Zijn Huis (1 Petr. 4 : 17-18). Het is de raad van oudsten, overpriesters en schriftgeleerden die het eerst door de Heilige God onder handen genomen gaat worden. In de hof van de hogepriester, tussen alle dominees, profeten, voorgangers en andere theologen zei Jezus: 'Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de Rechterhand der Macht en komende op de wolken des Hemels.' (Matt. 26: 57-75)

In de kerken, tempels, op de preekstoel zal de Here Jezus beginnen met terug te komen. Maar niet om vrede te brengen MAAR HET ZWAARD ! (Matt. 10:34-36) Hij komt terug om de gemeente, de preekstoel en allerlei andere hooggeplaatste zittingen te oordelen, onder vuur te brengen (2 Petr. 3).

Ezechiël 9 zegt dat er doden gaan vallen in het huis van God ! Ook in Openbaring worden er geen zoete broodjes verkocht aan de ouderlingen, diakenen en predikanten. Neen. Het barst direct los met allerlei waarschuwingen en oordeelsaankondigingen. En als het

boek op dreef is krijgen ze het werkelijk naar hun hoofd geslingerd. De stoomwals gaat er overheen en er blijft niet veel meer over ! Het gaat in het boek Openbaring allemaal over tweesnijdende zwaarden, vurige schalen en verschrikkelijke plagen. Het hof van de farizeeërs mag zich klaar gaan maken. God komt terug op de preekstoel ! Maar niet zoals zij denken. Neen. Het zal allemaal nog veel erger zijn dan we dachten. Mozes, Elia en Jozua, die toch al bekend staan als keiharde profeten, zullen lieverdjes zijn vergeleken met de oordeels-profeten die nu in de maak zijn. Daar kunnen we niet om heen.

Laten we open staan voor wat God op dit terrein met ons aan het doen is, maar laten we ook heel voorzichtig zijn, want ook de New Age-beweging, zowel in als buiten de kerk, is bezig oordeels-profeten klaar te stomen. En deze invloeden hangen ook in de lucht om de ware christenen te misleiden. Sommigen zijn zo afgeknapt op de kerk en zo verbitterd geraakt dat ze maar wat graag 'oordeelsprofeetje' willen spelen. Maar er komt heel wat bij kijken voordat we onszelf dat ambt kunnen aanmeten. Verbittering en oppervlakkigheid hierin brengen al snel misleidende gevoelens van superioriteit en vernietigingszucht.

Niet alleen mooi-weer-profeten zijn gevaarlijk, maar ook de slecht-weer-profeten kunnen heel gevaarlijk zijn. Het gaat erom een getrouwe weer-profeet te zijn.

Uitgave : De Orkaan, eeuwig evangelie gemeente, 1996
